



Din inbjudan från Nätverket Brobygge & Dialog

Välkommen till en kväll med Afrikansk Dans och Visioner för den nya tiden 2017 - 2018



Ingrid Krianon, författare, brobyggare och visionär

Redan i barnåren hade ett starkt inre seende, som i vuxen ålder resulterat i många visioner för jordens och mänsklighetens framtid. Hon är känd för sina förutsägelser om olika samhällsfrågor och kommer att belysa aktuella och brännande ämnen: Fred på jorden – en utopi eller verklighet, Norden, Europa, USA, Afrika, Asien, Kyrkan, Religionerna, Energifrågor, Militären, Monarkin etc.

Vad sker i världen när gamla hierarkier och system faller och all utveckling accelererar med stormsteg?



AnnaLena Tell Eriksson, danslärare, grundare av DansDojon*

Har i ca 35 år allt mer fördjupat sig i lyssnandet till kroppens inneboende vishet och kärlek. Den afrikanska dansen och musikens rytmer bygger upp, balanserar och stärker vår kropp och själ på alla plan. I dansen upplever vi frihet och livsglädje och ett jublande varande i Nuet.

Vi får prova på enkla dansrörelser från Västafrika, ackompanjerade av livemusik på traditionella trummor.

Tid: Onsdag 9 nov kl 18.30 - 21.30

Plats: Södergården, Götgatan 37, Stockholm
(T-bana Slussen, uppgång Hökens gata)

Kostnad: 200 kr, Te/kaffe med tilltugg, 20 kr
(betalas kontant på plats)

Hålltider:

18.30 Välkommen, presentation

18.45- 19.30 Vi prövar den afrikanska dansen (AnnaLena)

19.30 – 20.00 Fika och samtal

20.00 – 21.30 Visioner för den nya tiden med Ljusmeditation (*Ingrid*)



Kom och låt dig inspireras av eldsjälarnas budskap för kropp och själ!

Anmälan behövs senast 6 nov till

ingalill.wener@gmail.com, 0702-75 88 04

* Sveriges äldsta etablerade dansskola med huvudsaklig inriktning på västafrikansk dans. För alla åldrar och alla nivåer.